

En natt i gamla sta'n.

Melodi; »Jag törs ej för min mamma».

Man en natt i gamla staden
många typer träffar på
proletärer, långa raden
folk som ej logi kan få,
luffare, förfallna grevar
lärkor ifrån »Sjöbergsplan»
deckare med påk i nävar
får man se i gamla stan.

Där finns folk af skilda yrken
som nu gå från port till port
gubbar som haft godt om fyrken
och som aldrig nå'nting gjort
»gastar» alltid »hyra» utan
sagt farväl åt falska Ran
de ha' med den egna skutan
seglat kull i gamla sta'n

I en gränd sig folk har samlat
nyss en man där föll omkull
uti rännstenen han hamnat
ligger där och spelar full
han ej lyckats med att vigg
hop till slaf på hela da'm
vill i finkan hellre ligga
än gå »brandvakt» uti sta'n

Tvänne »pickelhufvor» ryta
upp med dig och det på stund
här får du dig inte knyta
här är ingen Tantolund.
Han har »hånkats» många nätter
»snutarna» vill inte ha'n
under honom fötter sätter
kör'en bort från gamla sta'n.

Vid hotellet går i väntan
»soutenören» på sitt »vif»
när till slut hon kommer, jäntan
blir det strax ett änglalif
han ej får tillräcklig »lofva»
hon får stryk - är därvid van
att få stryk som tack för kofva
brukas uti gamla sta'n

Gatan fram en man syns glida
raglande båd' hit och dit
spritens ångor kring sig sprida
han har druckit »dynamit»
gubben kan sig inte klara
bylingen får lof att ta'n
och i droska får han fara
ner till »fyran» uti sta'n

Ur en port en »snobb» sig kastar
måste haft i pungen skralt
ty »den sköna» efter hastar
skriker: jag ska' ha betalt
hon har ben som smala stickor
och en hals liksom en svan
många så'na sköna flickor
syns hvar natt i gamla sta'n

Ifrån Skeppsbron hörs i natten
höga rop och vilda tjut
en »mamsell» har tappat hatten
står och gastar vid en knut
hon är full den gamla slinkan
har en lugg som hästens man
hon får åka in i finkan
sofva sött i gamla sta'n.

Vid ett hörn på gatan varma
är det bråk vid lyktans bloss
det är »rallingar, som larma
åka hop och börja slåss.

De ha kommit från en bana
tjänat mynt bland fur och gran,
de ska' efter gammal vana
fästas upp i gamla sta'n.

Kassan räcker några dagar
sedan blir det annan ton,
rallingen dock icke klagar
riggar af sig — gör auktion.

När han se'n ej kan sig klara
uppå fäktens glatta ban
han på ryggen tar sin mara
luffar bort från gamla sta'n

Det är mycket man får skåda
på en natt i gamla sta'n
kvantingar som hålla låda,
lodare med brännvinskran,

här de känna sig som hemma
bäst ju leka lika barn —
en familj — som möte stämma
hvarje natt i gamla sta'n.

(Eftertryck förbjudes)



A 1224

WISOR

af Frille B.



INNEHÅLL:

En natt i gamla sta'n.

Glad och god.

Stockholms-slang.

Pris 15 öre.



F. Blomqvists Förlag — Liljeholmen.

Skannat av Svenskt visarkiv (Statens musikverk)

Se Vis- och låtregistret: <http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-6340>