

Titta in i min lilla kajuta

Text: *N. G. Granath*

Solokvist
kan jag helt visst
ej gå genom livet,
för det är givet,
att en svensk sjöman
gärna unnar
rosenmunnar
den kyss som vi vet, att dom vill ha iblann.
Så vi stack ut mot söderhavets sol
vinkade adjö till skären,
när fisken slog och tuppen stod och gol
bland alla röda lingonbären
och morgondimman lyfte sin ridå
över kära landamären,
där stugan låg och himmelen var blå.
som drömmarna kring hemmets vrå.

Refräng:

Så titta in i min lilla kajuta
igenom hjärtats och kärlekens dörr,
så ska vi krama varandra och njuta
som ingen annan har gjort förr!
Ja titta in i min lilla kajuta
och ge min längtan en gnista av hopp,
för ifrån mej går man hem med valuta,
det kan du ta och skriva opp!

Tretti mil
från Lysekil
kom kokerskan Blenda
och bad mej vända
mitt i en orkan,
för det krängde
och hon hängde
rakt över ända liksom en nackad svan.
När kvällen kom låg havet som ett golv
hela vägen till Ostende,
där Blenda kröp i land strax före tolv
till några, som hon inte kände

och flickor bjöd på rum och allting fritt,
vart jag mina byxor vände,
men här är en, som aktar sig för kitt
och alltid ber dom hem till mitt.

Refr.: Så tilla in i min lilla kajuta etc.

Skär i hyn som sagogryn
var den, som blev fången
hos mej den gången
under mitt besök,
men hon drällde
vin och hällde
punsch i schäslongen sen hon fick kaffegök.
Och hela natten satt hon på min stol
bara med en hatt på skallen
och sa', att bäst behövde hon en kjol,
så jag blev ganska nöjd med trallen
och gick till stan med jäntan som hon var
och såg ut en dräkt i hallen,
som hon ska få, ifall den hänger kvar
när månaden får åtti dar.

Refr.: Så titta in i min lilla kajuta etc.

Alltsen dess är hjärteress
det kort som jag kastat
var gång, jag rastat
vid en ljummen barm,
för det mättar mer än plättar
den, som har fastat och vill ha maten varm.
Och falska smycken har vatt min present,
liksom också pigparfymer,
som doftat så att folk omkring har vänt
och räddat sina små kostymer
och sen så har jag diktat en roman
på ett par, tre, sex volymer
om livets kamp för hem och ottoman,
till dess dom gett mej halva sta'n.

Refr.: Så titta in i min lilla kajuta etc.

* * *