

## Den Andra:

**N**ek om jag kunde skrifwa en liten sorgesång, Så skulle jag det göra, fast tiden är mig lång; Jag sitter innesluten inom den trånga mur, Och får min mat af andra, som fågeln i en bur.

När jag uti min ungdom och mina unga dar, Då jag uti ett sällskap med mina vänner war, Jag aldrig kunde tänka, om hundra sagt åt mig, Att jag uti ett fängelse skulle nästa någon tid.

Den tid som jag har wandrat i denna semmerdal, Likt blomman uppå marken som brytes i sin sal, Så har min tid förvandlat sig allt uppå denna ort; Nu är mig tiden långsam, som förr har warit fort.

En dag uti mitt fängelse för mig är lång och svår, En wecka som en månad, en månad som ett år, Och ingen mig besöker med tröstens milda bud; Nu succar jag till himmelen och beder Herran Gud.

Nätmitt är våren kommen, då gräset börjar gro Och foglarna i skogen de bygga sina bo, Och lärkan hon som sjunger en ljuslig glädjesång, Men jag är lika ensam och tiden lika lång.

Som jag mig nederlägger och jag ensammen är Och när som jag uppständar, så är jag lika när; Jag ofta kunde drömma, att mången närf mig war, Men när som jag uppvaknar jag eger ingen qvar.

Gud hjelpe dig och yngling i dina bästa år, Glöm aldrig bort din skapare uti din ungdoms vår, Bed Gud att han dig hjälper att gå den rätta stig, Så räds du ej för snaran, som lägges ut för dig.

Uti den falska verlden så lätt det för sig går För ynglingen att fela i sina unga år, Det har jag fått erfara, jag bröt det sjunde bud, Jag lydde ej förmaning, jag glömde bort min Gud.

Så mången kan besinna att sorgen den blef stor För mina kära syskon, min hulda far och mor, Och dertill många

andra, som sörja nu för mig, Och mången har fått glädje,  
och mången fröjdar sig.

Till mig det ingen kommer, som ger mig någon tröst  
Jag ser att foglar swinga och hörer liten röst, Jag hörer sol-  
fets tunga, så ofta mången quäll; Men jag kan icke komma  
utur min trånga cell.

Åc' när jag mig påminner och tänker på den tid, Då  
jag var helt oskyldig och här i verlden fri, Så beder jag till  
Herren att han skall hjälpa mig; Det som han har utloftat  
det gör han wisserlig.

För allt som är i verlden blott Gud jag lyda will,  
Ja hemom will jag älska och honom höra till; Till honom  
jag mig vänder, och Gud barmhertig är, Han hjälper den  
som ångrar sig, han alla häller kär.

Alltå tillstundar sommaren med sina varma dar, Och  
solens den som lyser på himmelen så klar Och jag ser henne  
skina på gallret utom mig, Jag war ej mera wärdig på jemnt  
en månads tid.

Nu är så mången menniska som glädjen återfår, Som  
får beskåda lisan och blomman der hon står Och hörer fog-  
lar sjunga så ljufligt på sin stig, Allt är så skönt och vän-  
ligt, men ingenting för mig.

Den tiden är nu kommen, som mången wäntat på,  
Och jag uti mitt fängsel, jag wäntar lika så. Jag önskar se  
och skåda hur jordens störd ser ut; Jag tänker på min frihet  
wid Juni månads slut.

En ålder har jag hunnit till tre och tjugu år, I Carl-  
stad är jag födder, som du nu weta får, Och det war ader-  
tonhundra och nära tretti på, Då fattas blott en enda och nu  
är semitwå.

Nättfärdigt bör du wandra och bed din Gud om frid,  
Låt sorgen dig ej fängsla för denna korta tid; Sörj ej för  
morgondagen, men bed om dagligt bröd, Gud förjer väl för  
menniskan, han hjälper dig i nöd.

Se foglarna på marken hur de sin föda få, Som intet  
har att förda och intet har att få, Och intet till att samla, ej

plöja jordens land, Men Gud han dem försörjer allt med sin milda hand.

Se siljorna ej spinna och ha en sådan drägt, Hwad fägring kan du finna i deras rika slägt. Sjelf Salomon, en konung, så mäktig som han war, Bar ej en sådan klänning, som nu en blomma har.

Om Gud så gräset kläder, som blomstrar här så fort, Som nu i dag of gläder, i morgon wiñnar bort, Han kläder allt på marken och blomman som du ser; O menniska besinna dig, du är wäl mycket mer.

Nu är den ljuswa tiden, som fåglen har sin sång, Allt gläder sig på jorden med sina nöjen mång', Och menniskan på marken har glädje utan tal, Den kan så snart förvandlas och bli till sorg och qival.

Jag kan det aldrig glömma förrän jag läggs i graf, Att jag en fånge warit tre månar och en dag, Då jag satt inom gallret allt uppå Carlstads slott, Att undergå bepröfning och lida för mitt brott.

Besinna dig nu yngling, ja medan det är tid, Glöm aldrig bort din frälsare, men bed din Gud om frid; Våt ingen dig bedraga till last och öfverdåd, Följ aldrig falska menniskor och lyd ej onda råd.

Så snart tillstundar hösten med regn och stormig wind, Då blomsterna bortwiñnar och skörden hemtas in, Då äpplet har sin mognad och löfvet faller af, Och mången täcker menniska som lägges i sin graf.

Öfver åkerfält och ängar, som för en liten tid Bar skörd och wackra blommor, som wänligt prydde sig, Allt får då sin förändring och fåglen med sin sång, Och natten som tillstundar, den blir så mörk och lång.

Nätt söder är nu solen en gång för hvarje dag, Åt westen går hon neder, allt efter Guds behag; Och mörker då framträder, allt öfver åker, äng. Hur fällt att då få hvila uti sin varma sång.

Kanhända mången saknar uti den' sena höst, Sitt hem och sina vänner, sin glädje och sin tröst, Och då sin sång be-

finner inom den trånga mur, Och sitter innesluten, som ett  
öskäligt djur.

När vintren den tillstundar och sommaren är all, Då  
blomster mer ej finnas och lusten den är fall, Och jorden sig  
bekläder med is och mycken snö, Då mången utaf menniskor  
får lida frost och nød.

År någon som will weta hvem wisan diktat har Så  
kan du det besinna att det en fånge war; Det kan du få er-  
fara alstt uppå denna jord, Mitt namn och hem står skrifvit  
i versens första ord.

Så slutar jag min wisa och tar ett ömt godnatt, Jag  
kan ej längre sjunga, min tunga är så matt, Och qvällen den  
tillstundar och mången går till ro. Farwäl nu mina wänner,  
nu går jag till mitt bo.