

**Andantino.**

Det var en Af - ten sil - de, én Rid - der ung og  
from i Tan - ker - ne om - van - ke - de i Lun - den vi - den om. Og  
der var Blom - ster man - ge, blandt dem var en at se saa  
skjøn og rød, med Lugt saa sør, var klar og blank som Sne.

**Riddervise fra Tisvildeegnen  
i Middelalderen.**

Melodien meget gammel, der menes fra  
Korstogenes Tid.

Det var en Aften silde,  
der sad en Riddersmand,  
hvor Lyngen gror og Blomster snoer  
sig blidt om Bakkens Rand.  
Han slumred ind i Tanker,  
den unge Riddersmand,  
thi Blomsterne duftede  
saa sør ved Bakkens Rand.

Saa faldt han paa den Tanke,  
o gid, jeg havde en  
af Kvindekøn saa smuk og skjøn,  
saa yndefuld og ren,  
som Blomsterne hernede,  
da var jeg lykkelig;  
thi hvad jeg har slet ej forslaar  
til ret at glæde mig.

Og Tanken ud sig videt,  
han seer et lille Hjem,  
saa fint og net, saa lunt og tæt  
paa Brinken vokse frem.  
Han seer en yndig Pige,  
der hvisker ømt hans Navn,  
saa mild og lys med søde Kys  
hun tog ham i sin Favn.

Og da han atter vaagned,  
saa tog han dristig fat.  
paa hvad saa ømt han havde drømt  
i Somrens lyse Nat.  
Og snart han nu vil rejse  
paa Bakken her et Hus,  
saa fint og net saa lunt og tæt  
ved Bølgens friske Brus.

Og naar til næste Sommer  
vi atter samles her  
Paa dette Sted, hvor du er med  
og alle har saa kjær,  
der tror jeg vist en Kvinde,  
en venlig, vakker Viv,  
saa mild og lys med søde Kys  
har viet ham sit Liv.

Mens Aarene saa svinde  
vi mødes nok igjen,  
hvor Lyngen gror og Blomster snor  
sig blidt om Bakken hen,  
da haaber vi at Glæden  
maa stedse hos dem bo,  
og Storken saa maa bringe Smaa  
mens Roserne de gro.